



*"Groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons."*



*Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen,
op wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.*

Bernardus Johannes Engelbertink

Pa werd geboren op 2 oktober 1926 te Rossum en is thuis, te Rossum, overleden op 23 april 2001.

Op 27 april hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Pa is opgegroeid in een groot gezin van 9 kinderen. Hij heeft jarenlang in de textiel gewerkt. In augustus 1956 is hij getrouwd met Lies Velthuis. Ze kregen samen 6 kinderen.

Pa was een man van eenvoud en kon genieten van kleine dingen. Hij hield veel van de natuur, z'n tuin en z'n boerenbedrijfje. Woensdag was Pa z'n dag. 's Morgens op de

fiets naar de markt in Rossum en 's middags klootschieten.

Pa kon ook eigenwijs zijn; je moest van goede huize komen om hem van het tegendeel te kunnen overtuigen.

De laatste jaren heeft Pa veel tegenslag gehad. Vooral het verlies van z'n dochter Lide kwam hard aan. Veel afleiding vond hij in z'n kleinkinderen en z'n hondje Roxy en hij mocht ook altijd nog graag een boompje kaarten.

De laatste weken liet z'n gezondheid hem dusdanig in de steek dat je hem bijna niet meer buiten zag.

Maar vanaf z'n vaste plek in de stoel bij het raam kon hij toch nog genieten van wat er buiten gebeurde.

Pa en Ma hebben de laatste tijd bewust en intens met elkaar geleefd. Ze voelden aan dat het einde naderde. Maar dat het zo snel zou gaan, daar waren we niet op voorbereid.

Pa, je was een lieve man, vader en opa.

We zullen je missen in alles.

Wij danken u allen voor uw medeleven en betrokkenheid.

Lies Engelbertink - Velthuis
kinderen en kleinkinderen