

In dankbare herinnering aan  
**Geziena Geertruida Engelbertink**

weduwe van

Antonius Bernardus Rikkink

Zij is geboren op 4 november 1920 te Denekamp. Na een langdurige ziekte is ze toch nog onverwacht overleden op 27 december 1996.

Op 31 december heeft haar uitvaart plaats gevonden in de parochiekerk te Beuningen en hebben we haar begraven op het kerkhof aldaar.

Ma is geboren in Denekamp. Zij kwam uit een gelovig gezin en is opgegroeid met zes zussen en één broer. Zij is getrouwd op 21 oktober 1942. Samen met pa heeft ze hard gewerkt aan het opbouwen van hun boerderij. Toen hun huwelijk na elf jaar gezegend werd met de geboorte van een dochter, ging een grote wens van hen in vervulling.

Ma heeft heel haar leven hard gewerkt. Omdat pa niet zo gezond was en al jong is gestorven, waren de zorgen voor haar wel eens te zwaar.

Toen het werken voor haar minder noodzakelijk werd, heeft ze volop genoten van o.a. volksdansen, zwemmen, ouderenbond en haar favoriete bezigheid: kaarten. Kaarten met haar zussen, waar ze een hele sterke band mee had, heeft ze, tot het laatste toe, wekelijks gedaan.

Toen zich vorig jaar een ernstige ziekte open-

baarde, volgden er weken van hoop en vrees. Uiteindelijk kwam er toch weer wat stabiliteit en kon ze weer van allerlei kleinigheden genieten. Wij zijn dankbaar, dat we dit jaar nog samen hebben mogen zijn en samen kerstmis hebben gevierd.

Joke en Johan

Al lange tijd liet je gezondheid te wensen over. Dat was erg moeilijk voor jou te aanvaarden. Van jongs afaan werden we door jou verwend. Voor een snoepje konden we altijd bij jou terecht. Ook stond je altijd erg voor ons open; hoe het op school ging, met uitgaan, zelfs hoe het ging met onze vriendjes en vriendinnetjes. Oma, bedankt. We zullen je missen.

Esther en Carlo

Onze oprechte dank voor uw meeleven en steun tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma.

Joke en Johan

Esther en Paul  
Carlo