

Gedenk in uw gebeden

## Johanna Geertruida Engelbertink

echtgenote van

Hendrikus Gerhardus Oude Maatman.

Geboren te Tubbergen 27 Juni 1876, heeft zij, gesterkt door de laatste Zalving, haar levenstaak beëindigd te Lemselo 23 September 1944, waarna zij de 27e September begraven is op het R. K. Kerkhof te Oldenzaal.

---

Een flinke vrouw! Men vindt haar niet licht; Haar waarde is hoger dan die van juwelen! Haar man kan vast op haar bouwen. Zij onderzoekt of haar huishouden loopt. Een vriendelijke wenk ligt op haar tong; Zij gaat de gangen na van haar gezin, Niet in ledigheid eet zij haar brood! Haar kinderen staan op en prijzen haar

[gelukkig,

Haar man ook geeft haar deze lof:  
„Menige vrouw weert zich dapper,  
maar gij hebt ze allen overtroffen”.

Bedriegelijk is de bevalligheid en broos is de schoonheid, maar een vrouw, die den Heer vreest, blijft geëerd.

Deze woorden uit het boek Ecclesiasticus mogen wij toepassen op deze vrouw en moeder.

Dierbare echtgenote, zonen en dochter en familie, wij staan verslagen bij het onverwacht heengaan van haar, die u zo dierbaar is. Gods wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Zij bidt voor ons, wij blijven haar gedenken, opdat wij haar weerzien bij God in de hemel. Daar hebben wij na schreien en wenen weer vreugde.

ZIJ RUSTE IN VREDE.