

In dankbare herinnering aan

Lide Engelbertink

echtgenote van Gerrit Smellink

Zij werd op 2 juni 1957 te Rossum geboren. Zij ontving de ziekenzalving en is op 22 maart 1996 te Beuningen overleden. Na de uitvaartmis op 27 maart 1996 werd haar lichaam begraven op het parochiekerkhof te Beuningen.

Ons hart is vol van verdriet en droefheid nu Lide van ons is heengegaan. Nog zo jong en na een lange lijdensweg roept haar dood opstandige vragen op: "Waarom?" "Waarom zo?".

Gelovig proberen we te aanvaarden zoals zij zelf dat heeft gedaan. De afgelopen jaren heeft zij door haar ziekte veel moeten verwerken. Zij wist dat de dood er mee gemoeid kon zijn. Levend tussen hoop en wanhoop heeft zij tot het laatst gevochten om te blijven leven.

Zij had ervaren hoe goed het leven was met haar man en kinderen, in werk voor en deelname aan kerkelijk en maatschappelijk leven, haar liefde voor de natuur, voor alles wat groeit en bloeit. Zij is altijd een opgewekte, levenslustige vrouw geweest en ook tijdens haar lange en pijnlijke ziekbed bleef zij hartelijk voor allen.

Niet haar eigen lijden vond zij het ergste, maar dat zij voor haar man en kinderen niet meer de liefdevolle echtgenote en moeder kon zijn. Veel kracht en troost vond zij tijdens verblijf in ziekenhuizen in de dagelijkse bezoeken van haar man en familie.

God, Gij kent ons verdriet, Gij verstaat ons zwijgen. We hebben geen mooie woorden voor de dood. Troost is ons daarom in de stilte en in ons geloof in Jezus, Uw Zoon, die ons is voorgegaan in de dood en leeft bij U. Laat Lide ook onze voorspreekster zijn bij U. Dierbare Gerrit, Gerben, Nathalie en Thijmen jullie stonden altijd voor mij klaar. Gedurende mijn ziekte kwam mama altijd op de eerste plaats. Daarvoor ben ik jullie bijzonder dankbaar.

Ook breng ik dank aan papa en mama, zus en broers, schoonouders, schoonzusters en zwagers, in het bijzonder mijn lieve zus Hermine, mijn grote steun en toeverlaat in bange en angstige uren. Een laatste groet: "Leef allen gelukkig en tevreden".

Voor de vele blijken van belangstelling en de onderhouden steun tijdens de ziekte van mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke mama, zeggen wij u hartelijk dank.

Gerrit Smellink
Gerben, Nathalie, Thijmen