



In dankbare herinnering aan  
**Rikie Westerhof-Engelbertink**

sinds 2 juni 1993 weduwe van

**GERHARD WESTERHOF**

Zij werd geboren op 13 augustus 1937 te Losser en is vredig ingeslapen op 4 maart 1994 te Oldenzaal in het bijzijn van enkele dierbare familieleden. Op 8 maart 1994 werd haar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte.

---

Ik ben ontdaan dat ik zo kort na het overlijden van Pa, nu ook van Ma afscheid moet nemen. Toch ben ik ook dankbaar voor alle liefde en zorg die ze aan mij hebben gegeven!

Ma heeft lang met Pa samen van het leven genoten maar helaas voor mij ben je Pa te snel achterna gegaan.

Je hebt een groot gedeelte van je leven goed voor Pa en mij gezorgd, daarnaast was je ook erg actief in het verenigingsleven. Zo was je de laatste jaren actief bij de Plechelmusharmonie op de zondagavond bij het organiseren van de Bingo. Ook volgde je getrouw Pa en mij bij de muziek.

Je werd vlak na de dood van Pa getroffen door een ernstige ziekte, waarmee je tot aan je dood mij en anderen niet mee tot last wilde zijn.

Lieve Ma bedankt voor alles en wees gelukkig nu je weer bij Pa bent.

Het geeft mij veel kracht te zien dat jullie in zo'n grote getale steun komen betuigen in deze moeilijke periode. Waarvoor mijn oprechte dank.

Renate

Maart 1994  
Lage Kaviksweg 3  
7587 LL De Lutte