

Tot dankbare herinnering aan

JOSÉE MARIA GERARDA  
VAN ENGELEN

Het was zondag, 10 juni 1951, toen onze Josée aan onze liefde en zorgen werd toevertrouwd.

Zij was de zon in ons gezin en wij vermoedden niet, dat zij ons „zorgen-kindje“ zou worden. Maar al namen met de jaren haar geestelijke en lichamelijke krachten af, wij bleven dankbaar en gelukkig om haar, omdat zij alleen de zon kende en wij ondervonden, dat zij zich bewust was van onze zorgzaamheid en liefde.

Nu op zondag 27 maart 1966 kwam Hij, die haar aan ons had toevertrouwd, haar halen om haar te brengen in Zijn huis om haar te doen leven, gezond en gelukkig.

Als teken van onze dankbaarheid, troost en moed hebben wij haar grafje opgericht op het katholieke kerkhof in Emmeloord.

God, Gij hebt de eenvoudigen van hart het Rijk der Hemelen beloofd en de treurenden hun troost. Gij hebt Josée zo jong reeds met het lijden van deze wereld laten kennis maken en toch haar reeds toen een voorbeeld laten zijn van de blijmoedigheid en liefde, die U ons leert.

Geef Josée de vreugde van Uw Rijk en ons de troost die U beloofde, zodat wij – nadat haar ziekte ons gesterkt heeft in het geloof – nu door de gedachte aan haar, de weg mogen blijven volgen, die ons zal leiden tot de vereniging met haar in Uw Vaderhuis.