



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de Ziel
van Zaltger

RITA ENGELMAN

geboren 24 Augustus 1925 te Hengelo (O.), voor-
zien van de H.H. Sacramenten der stervenden,
overleden in het St. Bernardus Ziekenhuis te Losser
30 Mei 1951 en 2 Juni d.a.v. begraven op het
Kath. Kerkhof te Hengelo (O.)

Rita! een voor de wereld verborgen bloeiende
bloem, een Maria-kind. Aan Maria droeg zij
haar ziekte op en bleef daarom de innerlijke
blijheid bewaren.

Ogenschijnlijk was Rita's leven doelloos, maar
in werkelijkheid was zij voor ons de vinger van
God. Zonder te kunnen spreken, leerde zij ons
dat een volledige overgave aan God het ware
geluk brengt. Door Rita toonde God ons de ver-
gankelijkheid van dit aardse leven. Wij gezonde
mensen wikken, denken dikwijls alles zonder
God te kunnen en volgen onze eigen wil, maar
Rita deed ons inzien, dat God beschikt. „Uw wil
geschiede“, bad Rita, „niet de mijne. Alle pijnen,
die Gij mij zendt, aanvaard ik als een stil offer
voor de bekering van hen, die zich van U af-
gekeerd hebben“.

Nu is haar strijd gestreden en wie weet eigen-
lijk wat voor een strijd. In de bloeiende Mei-
maand heeft Maria haar lelie geplukt en voor
de troon van God geplaatst, waar zij eeuwig
God zal aanschouwen en nu voor ons een voor-
spreekster is.