



In dankbare herinnering aan onze moeder

**Adelgonda Sybilla Maria
Hornstra - Engels**

* Deventer, 19 november 1905
† Hengelo, 3 oktober 1998

Al in haar jonge jaren kreeg ze als oudste dochter gedeeltelijk de zorg over haar broers en zusjes toevertrouwd. Deze zorg voor anderen heeft de rest van haar leven vorm gegeven.

Tijdens haar huwelijk ging al haar aandacht en liefde uit naar het gezin met vader en zes zoons. In diep geloof bezocht ze de Lambertuskerk vele keren om de hulp van God in te roepen als haar kinderen weer een hindernis of een nieuwe stap te nemen hadden in hun leven.

Het Licht van God symboliseerde ze door de ontelbare kaarsjes en lichtjes, die ze brandde. Ze leefde mee in goede en slechte tijden. Ze was er gewoon als we haar nodig hadden.

Later vormden haar zoons zelf hun gezinnen met echtgenotes en kleinkinderen. Ook toen was niets haar teveel om ervoor te zorgen dat zij het allemaal goed hadden. Daar lag haar geluk.

Met vader - van wie ze zoveel hield - vormde ze een eenheid. Ze had een gelukkig leven tot daar in 1984 door zijn overlijden plotseling een einde aan kwam.

Grote bewondering heeft ieder die haar kende voor de dappere wijze waarop zij toen weer de draad heeft opgepakt.

Echter kwam door ziekte ook aan deze juist hervatte levensvorm abrupt een einde.

Met de handicap die daar uit voortkwam was ze de laatste jaren geen vrouw meer van veel woorden. Het leggen en onderhouden van contacten gingen haar steeds moeilijker af, wat ze een groot probleem vond. Toch communiceerde ze goed met degenen die haar bezochten en er ging eigenlijk niets aan haar voorbij. We vonden gehoor bij haar tot het laatste moment.

*Moeder, de dierbare herinneringen
aan jou blijven bij ons.*

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank.