

Een dierbare herinnering aan

Aleida Leuverink - Engels

Zij werd geboren op 10 december 1911 te Enschede. Op 11 augustus 1996 is zij overleden. Op 16 augustus hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Josephkerk, waarna wij haar brachten naar het crematorium te Usselo.

Wij hebben haar gekend als een hulpvaardige vrouw. Hulpvaardig en bijdehand heeft ze altijd een rol gespeeld in haar familie. Samen met haar man heeft ze haar kinderen laten opgroeien in een harmonieus gezin. We kenden haar als een vrouw die telkens op de hoogte wilde blijven van de actualiteit van de dag.

Haar geloof was tijdens haar leven een rotsvast vertrouwen. Het dagelijkse rozenkransgebed en naar de H. Eucharistie gaan is hier een duidelijk voorbeeld van.

Niet alleen biddend maar ook meelevend met de parochiegemeenschap hebben we ervaren met haar parochieaan zijn van de H. Geest te Enschede. Het heeft haar verdriet gedaan toen deze parochiekerk werd afgebroken.

Ondanks haar leeftijd en gezondheid is zij plotseling van ons heengegaan. Met dankbaarheid kijken we terug op een gelukkige tijd die wij samen hadden. Met haar geloof als voorbeeld willen wij uitspreken dat zij bij de levende God is. Zij ruste in vrede.

Voor uw bliken van medeleven betoond na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma danken wij u hartelijk.

Fam. Leuverink

Enschede, 16 augustus 1996