



In dankbare herinnering aan

Joseph Aloisius Engeman

echtgenoot van

Josefa Wilhelmina van Almsick

weduwnaar van

Anna Maria olde Meijerink

Hij werd op 28-4-1919 geboren te Losser, alwaar hij zijn hele verdere leven gewoond heeft.

Al vroeg voelde hij zich tot de handel aange trokken en wist met hard werken hierin een bestaan op te bouwen.

In en rondom Losser was hij een markante figuur, die met zijn handelswaar altijd onderweg was.

Zijn levensweg ging zeker niet over rozen en menige tegenslag bleef hem niet bespaard.

Maar telkens wist hij met zijn nimmer aflatende inzet en zijn drang om goed te zorgen voor iedereen die hem dierbaar was, de draad weer op te pakken.

Zijn gezin, maar ook tot op hoge leeftijd zijn vader, werden door hem en mams met liefdevolle zorg omgeven.

Na de bedrijfsbeëindiging werd zijn jachtige levenswijze wat rustiger en kon hij genieten van wat hij had opgebouwd.

Jammergenoeg kondigde zich na 6 jaar een fatale ziekte aan, waarbij hij wederom zwaar beproefd werd.

Het viel hem moeilijk zijn beperkingen te accepteren, maar hij was toch dankbaar voor de jaren die hem nog gegund waren samen met mams, zijn kinderen en kleinkinderen.

Met name toonde hij zich dankbaar voor de goede zorgen van mams, waardoor zijn wens om thuis te kunnen blijven, werd vervuld.

Op 19 februari is hij, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, moegestreden maar vredig van ons heengegaan.

Na de Eucharistieviering op 24 februari 1993 hebben we hem te ruste gelegd op het katholieke kerkhof te Losser.

Pappa, bedankt!