

In dankbare herinnering aan

Lambertus Marinus Engeman

echtgenoot van
Johanna Engeman - Evertman

Geboren 14 juni 1913
Overleden 18 december 1997

Hij is geboren en getogen in Losser en opgegroeid in een groot gezin.

De 58 gelukkige huwelijksjaren met Anneke Evertman werden bekroond met vijf dochters en een zoon. Een noodlottig ongeval heeft hun zoon uit hun midden weggenomen, hetgeen hun erg veel verdriet heeft gekost.

Gerard werd slechts 24 jaar.

Het grootste deel van zijn leven heeft hij gewerkt als timmerman en uitvoerder. De vele bouwwerken zijn daar nu stille getuigen van. Maar ook de vele gedane klussen bij zijn kinderen zullen een blijvende herinnering aan hem zijn. Hij was een harde werker en een vakman in hart en nieren.

Een milde vader en een zorgzame man voor moeder. Een helder nuchter mens, vaak recht door zee.

In zijn schaarse vrije tijd verzorgde hij zijn dieren met liefde en toewijding. Hij was een echte dierenliefhebber.

Biljarten deed hij met enthousiasme. De vele bekens zijn het bewijs van zijn inzet voor deze sport.

Nu blijven over de herinneringen. Het terugdenken aan de vele mooie momenten in een waardevol leven:

Het volle huis op de zondagmorgen.

Zijn dagelijkse fietstochten met ma.

De autoritjes door het Twentse land.

Huifkartochten en huisjes huren met de hele familie.

Eieren tikken en dan naar het Paasvuur kijken totdat de ton valt.

Een slopende ziekte heeft een eind gemaakt aan een welbestede leven.

Pa bedankt voor alles.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

J. Engeman - Evertman

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind