



Dankbare herinnering aan

Alberdina Maria Elizabeth Ensing

weduwe van **Johan Herman Lewing**

Zij werd geboren te Enschede op 5 oktober 1927. Na een langdurige ziekte is zij overleden te Enschede op 27 december 1988.

Op 30 december hebben wij haar na een Uitvaartmis in de St. Josephkerk te ruste gelegd op de Oosterbegraafplaats in Enschede.

Ma, voor ons was je een moeder waarop wij altijd konden bouwen en op terug konden vallen. Je hebt je altijd weggecijferd voor ons. Je hebt altijd met en vooral voor ons geleefd. Egoïsme was je vreemd. Eerlijkheid iets vanzelfsprekend. Je was een gevoelige vrouw met een dermate bescheidenheid dat het soms op onverschilligheid leek, doch het tegendeel was waar. Je wilde niemand tot last zijn en hierdoor maakte je het je zelf soms moeilijk. Je was in staat onze generatie te begrijpen op een manier waarop velen jaloers kunnen zijn. Je hebt vele moeilijke perioden in je leven moeten doorstaan, zeker ná het overlijden van pa. Zelfs toen heb je dit verdriet, terwille van ons, alleen willen dragen.

Ma, de wijze waarop je dit alles tot op de laatste dag hebt volbracht verdient ons diep respect.

Moge dit beeld van je ons verdere leven in dierbare herinnering blijven.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, zijn wij U zeer dankbaar.

Freddy, Petra en Monica
Peter en Lydia

Enschede, december 1988