

†

Moge in ons hart blijven voortleven

FRANS ENSING

Hij werd geboren te Enschede op 11 februari 1940. Midden in zijn leven werd hij plotseling van ons weggenomen op 26 mei 1987. Tijdens een gezongen Uitvaart in de Mariakerk te Enschede en een crematieplechtigheid te Ussele hebben wij op 1 juni d.a.v. biddend afscheid van hem genomen en hem toevertrouwd aan de Heer van alle leven.

Machteloosheid en verslagenheid maken zich van ons meester nu Frans zo onverwachts uit ons leven werd weggenomen. Als levenspartner zo innig nabij, als vader zo onvervangbaar zorgzaam, en dan ineens... het is voorbij. Vragen blijven onbeantwoord, een leegte blijft nog slechts ons deel. Maar in ons hart blijft hij aanwezig zoals hij was: vol levenslust, ondernemend en altijd bezig, steeds denkend aan zijn kinderen, en volop bouwend aan 'n nieuwe toekomst. Naast een grote inzet voor zijn werk was hij in het verenigingsleven zeer actief. En tegelijk leefde hij zich uit, heel creatief,

in zijn vele hobbies, zijn grootste plezier. Noodgedwongen, maar met veel pijn, geven wij zijn leven nu uit handen, vertrouwend dat voor hem de nieuwe toekomst is begonnen. Ongetwijfeld was zijn diepste wens dat wij elkaar vasthouden in ons verdere leven.

Moge dat ons helpen om met elkaar ons te blijven toevertrouwen aan 't leven waarvan hij de toekomst nu reeds kent.

"Lieve pap, de fouten in je leven zijn lang geleden al vergeven. Ondanks de scheiding tussen ons ben je een lieve zorgzame vader voor ons geweest. Pap, we houden van je en nooit, nooit zullen we je vergeten."

Richard en Nanda

Voor al uw blijken van meeleven na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde levenspartner en vriend Frans en van onze zeer zorgzame vader willen wij u hartelijk danken.

Jacintha

Richard
Nanda