



In dankbare herinnering aan

ANTON ENSINK

in leven en liefdestrouw verbonden met

RIE ENSINK-GROENESTEGE

en eerder met

JOS ENSINK-MORSSINKHOF

Geboren en getogen in Hengelo (O.)
op 30 maart 1928.

Anton, pa, man, broer, zwager, oom, opa, vriend, collega, buurman. Ieder heeft vanuit eigen relatie en contacten reden om inhoud te geven aan een woord. Een woord dat een persoon aanduidt, een mens. Een mens die leefde en werkte met en voor mensen. Plichtsgetrouw, nauwgezet, actief, creatief, inspirerend. In zorgzame, trouwe liefde. Een mens om te respecteren. Een man die hield van zijn familie van alle kanten, van zijn kleinkinderen niet het minst. Een man van karakter en plichtsbesef, inzet en toewijding op zijn werk. Een echte Storkiaan. Voor veertig dienstjaren is hij onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. In zijn vrije tijd met veel interesse voor sport, met veel liefhebberij voor „de Eendracht“. En voor wie hem vroeg, klaar om te helpen. Ideeën genoeg. Materiaal ook, want „wie wat bewaart, heeft wat“. Hij hield van gezelligheid, thuis vooral, ook samen winkelend, fietsend.

Hij heeft ondervonden, mogend en moeënd, wat het leven geven en vragen kan. Ook zelf heeft hij leven en liefde gegeven en ontvangen.

Na een lange ziekteperiode met ups en downs

heeft hij op de avond voor Hemelvaart 1993 het Sacrament der Zieken ontvangen. Het was een bron van kracht voor hem. En wie erbij waren zullen zich zijn serieuze nawoord lang herinneren. De weg daarna duurde nog ruim drie weken. Dagen met een lach en met humor. Vooral dagen van zorg en meeleven van zovelen.

Op vrijdag 11 juni 1993, uiteindelijk rustig geworden, ging hij over de grens van dit leven heen. Hij is ruim 65 jaar geworden.

Voor hem vierden wij de H. Eucharistie bij zijn uitvaart in de Lambertuskerk te Hengelo op 16 juni 1993. Zijn laatste rustplaats is op de R. K. Begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo, in het graf van Jos.

Wij danken voor Uw meeleven, vooral ook voor de vele hulp, zorg en ondersteuning. Voor Anton en voor ons was dat erg fijn. Wij respecteren dat ten zeerste.

De Familie