



Ter herinnering aan

Bennie Ensink

Hij werd geboren op 21 september 1950 op 't Hesselder Gem. Weerselo. Hij overleed op 27 maart te Deurningen. Op 1 april 1999 werd hij na de uitvaartviering in de H. Plechelmuskerk te Deurningen te ruste gelegd op de gemeentelijke begraafplaats te Borne.

Bennie, de op een na oudste uit een gezin van 7 kinderen. Opgegroeid op "Het Hesselder", waar hij tot april 1998 woonde. Vanwege stadsuitbreiding moest hij hier weg en hij verhuisde naar Deurningen.

Als kind was Bennie al erg op zichzelf. Hij had een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Als je iets niet wist, vroeg je het aan Bennie, die gaf je raad. Vanwege zijn grote belangstelling voor het boerenbedrijf, koos hij na de Middelbare Landbouwschool voor een administratieve functie bij het accountantsbureau van de ABTB, later de GIBO groep.

Hij werkte er met veel plezier, met zijn kennis en

verantwoordelijkheidsgevoel kon hij velen helpen. Ingrijpend voor ons en Bennie in het bijzonder was het overlijden van pa in 1978. Toen ook ma overleed in 1988 was Bennie zijn steun en toeverlaat kwijt. Hij voelde zich erg alleen, dat deed hem veel pijn.

Alle aandacht van de naaste familie, bureu, bekenden en collega's konden hem daarbij niet voldoende helpen.

Zijn werk dat hem zo dierbaar was, lukte hem niet meer. Daardoor verloor hij veel sociale contacten. Zijn ziekte kreeg hem steeds meer in de greep. Hierdoor moest hij steeds meer inleveren, zoals zijn werk en het autorijden.

De verveling werd steeds groter, het werk en goed zijn voor anderen dat was zijn hobby.

Zijn geestelijk ziek zijn kostte hem steeds meer energie en hij werd steeds vermoeider. Bennie kon het leven niet meer aan, hij koos definitief voor de eeuwige stilte.

Wij hopen dat jij de rust en vrede gevonden hebt.

Bennie bedankt voor alles.

Voor uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van Bennie, zeggen wij u onze oprechte dank.

Deurningen, april 1999.

Fam. Ensink.