



Ter dankbare nagedachtenis aan
BERNARDUS ANTONIUS ENSINK

die vanaf 8 oktober 1931 de toegewijde
echtgenoot geweest is van

SUSANNA HERMINA RIKMANSPOEL

Hij werd geboren te Weerselo op 19 april 1901. Hij groeide op tot een evenwichtige, hartelijke en diepgelovige man, die heel zijn leven tot een dienst aan zijn Schepper en aan zijn medemenssen heeft gemaakt. Vooral in zijn huwelijk wilde hij alles zijn voor zijn vrouw en kinderen. Hij had altijd het beste met hen voor en was steeds bezorgd om hun geluk. Hij gaf zijn kinderen de ruimte om zich in deze wereld volop te ontwikkelen en te ontplooien.

Het was voor hem een zwaar offer, dat hij zich de laatste jaren tengevolge van zijn kwaal niet meer tenvolle kon geven. De kracht voor zijn inspirerend leven putte hij uit een diep en eerlijk geloof en vertrouwen op de Heer. Deze echte godsdienstzin gaf hij ook door aan zijn kinderen. Hoezeer hij ook genoot van het goede en mooie van het leven tot in zijn laatste levensdagen, toch was hij in zijn hart helemaal voorbereid op de dood, en in de grootste overgave en rust gaf hij in de nacht van 16 juli 1971 zijn leven weer terug aan Zijn Schepper, in wiens handen hij zich veilig geborgen wist.

We zijn bedroefd, dat hij niet meer in ons midden is, maar boven alles dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, en leven voort in het vaste geloof, dat de Heer zijn trouwe dienaar nu doet delen in zijn eeuwig en onvergankelijk Licht, en dat hij ook nu over ons blijft waken. In dit vertrouwen hebben we hem op 19 juli 1971 te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O).

Vader, wees gelukkig bij God, wij zullen uw prachtige voorbeeld nooit vergeten.