



Ter dankbare herinnering aan

**GEERTRUIDA
TIJINK – ENSINK**

sedert 19 juli 1990 weduwe van
Everhard Tijink

Zij werd geboren te Rossum op 4 december 1915. Na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken is zij op 21 mei 2004 overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Tijdens haar plechtig gezongen uitvaart op 26 mei d.o.v. hebben wij in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas afscheid van haar genomen, waarna wij haar te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

Tante bracht haar jeugdijaren door op de boerderij bij haar ouders in Rossum en groeide op met twee broers en drie zussen. Ze ging naar de huishoudschool en heeft daar ook een cursus koken voor de fijne keuken gevolgd, waar ze zeer trots op was. Hierna ging ze in betrekking in Weerselo. Ze trouwde op 25 november 1954 met Everhard Tijink en ging toen wonen aan de Kipboomweg in Agelo, waar ze samen een mooi boerenbedrijf hebben opgebouwd. Oom en tante verkochten van alles uit de groentetuin. Om van de juiste prijzen op de hoogte te blijven, fietste ze naar de markt in Ootmarsum om de bonenprijs naar de marktprijs aan te passen. Door de eierverkoop aan huis bleef ze van al het nieuws op de hoogte. Toen oom en tante in 1985 samen besloten om te stoppen met de boerderij zijn Jan, Ine, Hetty en Irma naast hun gaan wonen. Het was een grote klap voor hun toen Ine

na een jaar bij hun te hebben gewoond kwam te overlijden. Oom en tante hebben hierna vele malen op Hetty en Irma willen passen en die hebben daar dan ook vaak gekaart, gerummikubt en vele zakken chips leeg gegeten. Tante heeft met veel plezier aan de Kipboomweg gewoond. De vele verjaardagen, feestjes en kaartavonden met burens en kennissen, daar heeft ze van genoten. Kaarten deed ze ook jarenlang met haar zus An tot in de late uren op de zaterdagavond. De zondag-middag was jarenlang bezok ontvangen of op bezoek gaan bij haar schoonzus, Marie Tijink. Ze hield van uitgaan en zo ging ze ook vaak naar de bejaardensoos.

In 1990 is oom Eef overleden, dit was voor haar ook een zeer groot verlies. Tante Trui was een gelovige vrouw, ze was een trouw kerkbezoekster en genoot van een gezongen viering waarbij ze het niet naliet mee te zingen. Dat ze mede door haar leeftijd problemen kreeg met haar gezondheid, probeerde ze te verbergen. Het viel haar zwaar om het verlies van dierbare familieleden in het laatste jaar te moeten dragen.

Tot aan een week voor haar overlijden heeft ze nog aan de Kipboomweg kunnen blijven wonen. Ze heeft de verjaardag van Jan op 16 mei nog de hele dag meegevierd. Na 5 dagen in het ziekenhuis in Oldenzaal te hebben gelegen is ze in Vrede van ons heengegaan.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Tante Trui willen wij u oprecht danken.

Familie Stevelink

Agelo, 26 mei 2004
Kipboomweg 3