



Gedenk in uw gebeden

Gerard Ensink

weduwnaar van

Dien Broekhuis

Hij werd geboren te Rossum (Ov.) op 20 juli 1920 en overleed daar plotseling op 3 mei 1995. Op 6 mei 1995 hebben we biddend afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof bij zijn vrouw.

Eenvoud, arbeid en oprecht geloof sierden het leven van Gerard Ensink. Geboren en getogen op de boerderij hield hij van de natuur, het vee en de gewassen op het veld. Hij werkte met hart en ziel op zijn boerderij en ging goed met de modernisering van het bedrijf mee.

De plotselinge dood van zijn vrouw in 1983 was een zware slag voor hem.

Hij vond in deze moeilijke tijd grote steun bij zijn zus Sien.

Toen zijn zus enkele jaren geleden opgenomen moest worden in het verpleeghuis was dit opnieuw een grote tegenslag in zijn leven.

Zijn waardering en dankbaarheid voor haar steun bracht hij tot uitdrukking in de vele bezoeken aan haar in het verpleeghuis.

De laatste jaren moest hij, vanwege zijn zwakke gezondheid, het zware werk aan Marcel overlaten.

Maar altijd liep hij nog in zijn overall belangstellend over het erf.

Oprecht gelovig zocht hij de kracht in zijn leven in zijn trouw aan de kerk. Hij verheugde zich al op een reis naar Lourdes in de maand juli.

Hij heeft het niet meer mogen beleven.

Woensdag 3 mei 1995 overviel hem plotseling de dood, bijna op dezelfde plek als zijn vrouw. In het vaste geloof dat zij nu weer samen zijn bidden wij: Heer, geef hen samen de eeuwige rust.

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn vader en onze broer en zwager, onze oprechte dank.

Marcel en Familie.