



Wil in uw gebed gedenken

## GERHARDUS HERMANNUS ENSINK

weduwnaar van

## GEERTRUIDA MARIA KOSTERINK

Hij werd geboren in 't Hesselder (Gem. Weerselo ) op 24 juli 1902 en overleed, gesteekt door het Sacrament de Ziekenzalving te Gammelke ( Gem. Weerselo ) op 21 oktober 1980. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Daurningen op 25 oktober 1980.

Als deze waarlijk godvrezende man zich bezorgd afvroeg, of hij wel genoeg had gebeden in zijn leven, moeten wij hem alleen al voor die bezorgdheid dankbaar zijn: want daardoor herinnerde hij ons aan het woord van de Heer, dat wij steeds moeten bidden en daarin niet versagen (vgl. Luk. 18,1).

En wat heeft Vader veel gebeden: dag en nacht, urenlang.

Er waren immers - zo redeneerde hij - tijden geweest dat hij lange dagen moest maken van zware arbeid voor zijn groot gezin en dan was er van bidden niet genoeg gekomen.

Beproevingen zijn hem niet bespaard: twee van zijn kinderen heeft hij al vroeg moeten afstaan, maar het meest heeft hij geleden door het overlijden van zijn echtgenote. Hij kon haar niet missen en zij bleef in zijn hart en in zijn gebed. Dit verlies is hij nooit te boven gekomen, hoe dankbaar hij ook was voor de zorg van al zijn kinderen, die hem op handen droegen.

Ook om zijn kleinkinderen heeft hij geleden en ook zij - met hún kinderen - namen in zijn gebed een grote plaats in.

Een kort ziekbed was de bekroning van het leven van deze diepgelovige man en vader:

*" Uw dienaar laat Gij, Heer,  
nu naar uw woord in vrede gaan :  
mijn ogen hebben thans  
uw heil aanschouwd,..... "  
( Lc. 2,29-30 ).*

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, toon hem na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. Amen.

Voor uw deelneming betuigd na het overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader, danken wij u hartelijk.

Familie Ensink.