

We houden in dankbare herinnering

Hendrikus Gerhardus Ensink

Henk werd geboren op 9 juni 1930 te Oldenzaal en is overleden op 9 juli 2004 in het VVTO Gereia te Oldenzaal.

Henk komt uit een gezin van acht kinderen en heeft zijn hele leven doorgebracht in Oldenzaal. Hij is gehuwd op 20 augustus 1959 met Tonny Stegeman en er werden twee kinderen en vier kleinkinderen geboren.

Henk is 44 jaar werkzaam geweest bij de Firma Wellink als onderhoudsmonteur. Hij kreeg hiervoor een koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau (zilver). Henk heeft altijd hard voor zijn gezin gewerkt.

Henk had een grote voorliefde voor muziek. Hij is gedurende 30 jaar lid geweest van de St. Josef harmonie te Oldenzaal. Deze liefde was altijd duidelijk bij hem aanwezig. Als er iets van marsmuziek ten gehore kwam roffelde hij uit volle borst mee.

Daarnaast heeft hij met zijn duiven mooie tijden gekend en hier vele prijzen mee gewonnen. Toen bleek dat zijn longen het niet meer toelieten moest hij met pijn in het hart zijn duiven weg doen.

Henk moest als bezige bij toch een hobby uitvoeren en pakte daarbij de schilderskwast ter hand en schilderde menig huis op.

Henk was in zijn gehele leven erg precies in alles wat hij deed.

In januari van dit jaar kreeg Henk te horen dat zijn longen aan een ongeneeslijke ziekte leden. Hij putte hoop uit het feit dat hij mee mocht doen aan een proef met nieuwe medicijnen en wellicht een sprankje hoop opleverde. Al na enkele weken bleek dat het medicijn niet werkte en hem zelfs ziek maakte. Hij is in maart van dit jaar opgenomen en is daarna niet meer van het bed gekomen.

Het was voor de zelfstandige Henk vaak moeilijk te verkroppen dat hij in alles hulp moest vragen aan zijn omgeving. Henk had er ook grote moeite mee om zijn Tonny alleen achter te laten, waarmee hij alles samen deed.

Het was voor hem een hele troost dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de mogelijkheid geboden kregen om hem dag en nacht bij te staan in het ziekenhuis en nadien het verpleeghuis. Henk kreeg in deze tijd erg veel bezoek en was ondanks alles zijn gevoel voor humor niet verloren.

Wij zijn dan ook dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft en hij de rust zal vinden die hij verdiend heeft.

Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Henk.

Tonny Ensink - Stegeman
Kinderen en kleinkinderen