



Ter herinnering aan

HENNIE ENSINK

Hij werd op 10 juli 1907 te Hengelo ov geboren. Voorzien van het H. Oliesel, overleed hij te Beckum op 29 april 1984. Op 2 mei waren we in de O. L. Vrouwekerk te Hengelo ov bijeen voor zijn afscheid. Daarna hebben we hem te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov.

Hennie heeft heel zijn leven bescheiden en eenvoudig geleefd. Als boerenknecht werkte hij op vele plaatsen en bij veel mensen. Hij heeft het lang niet altijd gemakkelijk gehad in zijn leven. Toch liet hij niet met zich spotten, want hij had een fel karakter.

Hij was altijd heel godsdienstig en leefde dicht bij God. Jarenlang kwam hij trouw elke zondagmorgen door weer en wind naar de Hoogmis in de O. L. Vrouwekerk.

Hij leefde heel sober en zedig, maar voor de armen in de missielanden was hij heel royaal. Menig missionaris heeft hij dan ook met zijn gulheid verrast.

De laatste jaren van zijn leven vond hij een liefdevol „thuis” in Beckum. Daar wilde hij, hoe ziek hij ook was, niet weg. Daar is hij ook gestorven zoals hij geleefd heeft: heel eenvoudig en onopvallend, maar in alle rust en vrede.

Moge hij nu voor altijd bij God gelukkig zijn.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand,
bid voor hem.

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze dierbare hulsgenoot, zeggen wij u onze oprechte dank.

Namens:
Fam. Ensink
Fam. Grootte Bromhaar

Hengelo ov, mei 1984