



Ter herinnering aan

JO ENSINK

Jo werd op 23 november 1916 te Hengelo ov geboren. Gesterkt door het sacrament der zieken, overleed zij op 6 september 1984 in het Lucasziekenhuis te Apeldoorn. Op 11 september waren we in de O. L. Vrouwekerk te Hengelo ov bijeen voor haar afscheid. Daarna vond in Usselo haar crematie plaats.

Jo is heel bescheiden en in alle eenvoud door het leven gegaan. Ze trad niet op de voorgrond en het liefste trok ze zich wat terug. Door haar zwakke gezondheid kampte ze haar hele leven met ziekte. Vooral de laatste jaren heeft ze door haar rheuma veel pijn geleden.

Ze was zacht van aard en had een lief en goed karakter, waardoor ze met iedereen goed overweg kon. Ze kon genieten van de vakanties en uitgaan. Het liefste keek ze dan vanaf een rustig plekje naar de mensen. Ze wilde graag bij de mensen zijn, maar had er moeite mee om de aansluiting te vinden. Het liefste praatte ze met iemand alleen. Toch was ze altijd dankbaar voor elk bezoek en voor elk teken van begrip en aandacht. Zelf maakte ze ook graag andere mensen blij met de dingen die ze maakte

Haar leven was doortrokken van een eerlijk en oprecht geloof in God en een vurige verering voor Maria. In alle rust is ze in dat vertrouwen naar Gods woning gegaan. Ze was er helemaal klaar voor. Moge ze daar nu voor altijd in vrede zijn.

Voor uw bliken van meeleven na het heengaan van onze lieve zuster, schoonzuster en tante, zeggen we U van harte dank.

Broers en zusters
Neven en nichten

Hengelo ov, september 1984

Moeder Maria, bid voor haar.