



In dankbare herinnering aan

## **Johanna Marie Scholten Linde - Ensink**

Sinds 1985 weduwe van

**Gerard Antoon Scholten Linde**

Ze werd op 22 mei 1912 geboren te Rossum. Op 19 december 2003 overleed ze thuis, voorzien van het H. Oliesel, omringd door haar familie.

We hebben op 23 december 2003 afscheid van haar genomen tijdens de uitvaart viering in de parochiekerk H. Plechelmus te Rossum, waarna ze te ruste is gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Tante werd geboren op de boerderij in Rossum en groeide op met 3 zussen en 2 broers. Na haar schooltijd hielp ze thuis zowel in het huishouden als op de boerderij. Daarnaast hielp ze, waar nodig was, andere gezinnen.

Op 22 mei 1946 trouwde ze met Gerard Scholten Linde en ging toen wonen in Voltha op de boerderij, waar ze de rest van haar leven heeft gewoond.

Ze was actief in het verenigingsleven en al heel jong werd haar een bestuursfunctie aangeboden.

Vele jaren is zij voorzitter geweest van de boerinnenbond en hiermee is zij beloofd met de Pauselijke onderscheiding: Bene Merenti. Ook heeft zij zich vele jaren ingezet voor de Zonnebloem waarvoor zij een koninklijke onderscheiding ontving.

In 1961 werd de boerderij aan Johan en Annie overgedragen. Ome en Tante waren blij dat het bedrijf werd voortgezet. Doordat hun eigen huwelijk kinderloos was gebleven genoten ze intens van de vier kinderen van Annie en Johan. Ze beschouwden hen als hun eigen kinderen. Toen in januari 1985 haar man Gerard plotseling overleed aan een hartstilstand was dat een groot verlies.

Tante hield veel van tuinieren, ze genoot van haar tuin die in het voorjaar rijkelijk bloeide. Toen haar gezondheid het niet meer toeliet moest ze, tot haar grote verdriet, veel werkzaamheden uit handen geven. Met behulp van de liefdevolle zorg van Annie en Johan, en later de thuiszorg, kon tante in haar vertrouwde omgeving blijven wonen. Vanuit haar stoel bij het raam kon ze genieten van de bedrijvigheid rondom de boerderij en haar "kinderen en kleinkinderen". Tante was een gelovige vrouw en een trouwe kerkgangster. Later volgde ze de diensten via de kerktelefoon.

*We zullen Tante herinneren als een lieve, gezellige vrouw met veel humor.  
Lieve Tante, we zullen je missen.*

Voor uw belanstelling en medeleven zeggen wij u onze hartelijke dank.

Johan, Annie Scholten Linde en kinderen.