



Ter herinnering aan

Johannes Hendrikus Ensink

Hij werd 15 januari 1902 te Noord-Deurningen geboren. Na het H. Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen te hebben, overleed hij plotseling op hoge leeftijd 20 maart 1988. Op 23 maart d.a.v. hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het r.k. kerkhof te Noord-Deuringen.

Al telde hij vele levensjaren, eens is het door God vastgestelde aantal bereikt. Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden hebben aan het geloof, die opgebouwd hebben op een vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

Zijn leven was sober, de genietingen van de wereld zijn hem voorbij gegaan. Hij was bang voor de dood. Maar wij weten dat hij niet is verschenen voor een strenge Rechter, maar dat hij is opgegaan naar zijn Vader in de hemel. Die in het verborgene ziet en Zijn kinderen gaat belonen.

Wij vragen U, Heer, geef aan deze overledene en allen die in Christus rusten, de plaats van licht en vrede.

Onze Vader -- Wees Gegroet

Moge hij in vrede verder leven bij God.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze oom, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Niehoff - Ensink