

Dankbaar gedenken we  
WILHELMUS JULIANUS  
HENRICUS ENSINK

echtgenoot van  
JOHANNA BERENDINA MARIA  
VAN STEDEN

Hij werd geboren te Borne op  
25 februari 1923 en overleed op  
2 juni 1989 te Enschede.

Op 6 juni vond de Uitvaartmis plaats  
in de Mariakerk te Enschede, waarna  
hij werd gecremeerd in het  
crematorium te Usselo.



Tijdens zijn leven heeft hij zich volop  
ingezet voor wat hij als zijn opdracht  
zag. Daarbij heeft hij ook een aantal  
tegenslagen moeten verwerken.

Gesloten als hij was, kon hij wel eens  
stug overkomen bij degenen die hem  
niet kenden. Hij hield er niet van om  
dingen mooier te doen voorkomen  
dan ze zijn. Maar hij had ook veel  
humor en in hem school een gevoelig

hart Zijn vrouw, kinderen en later ook  
de kleinkinderen betekenden veel  
voor hem.

Na de operatie van enkele jaren ge-  
leden, knapte hij weer aardig op en  
heeft hij nog een gelukkige tijd gehad.

De laatste fase van zijn ziekte heeft  
hij heel moedig doorstaan. Ook hier  
bleek hoe zeer hij zorgzaam voor  
anderen en hard voor zichzelf was.

Zijn grootste zorg was zijn vrouw, en  
het afscheid werd minder moeilijk in  
de gedachte dat zij zoveel steun kreeg  
en zou krijgen van vrienden en ver-  
wanten.

Moge het goede dat er van hem is  
uitgegaan, doorwerken in ons die  
verder leven.

---

Voor uw bliken van meeleven, onder-  
vonden tijdens de ziekte en na het  
overlijden van mijn lieve man en onze  
zorgzame vader en opa, betuigen wij  
u onze oprechte dank.

J. B. M. Ensink-van Steden  
Kinderen en kleinkinderen