



Vol dankbaarheid gedenken wij het leven en sterven van:

Gerdie Eppink

echtgenote van André de Lange

geboren te Losser op 7 april 1965

overleden te Amsterdam op 25 januari 2001

Woorden schieten tekort om uitdrukking te geven aan het intense verdriet dat ons getroffen heeft. Bij ons, die achterblijven, overheerst verslagenheid en een gevoel van machteloosheid. Maar tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn, dankbaar dat we haar in ons midden mochten hebben.

Gerdie was bovenal zachtaardig, oprecht van aard en haar glimlach ontwapenend.

In haar gezelschap heerste altijd een sfeer van ongedwongenheid en vrolijkheid. Haar grapjes waren pakkend, maar nooit kwetsend voor anderen.

Ze had altijd een luisterend oor en stond altijd voor iedereen klaar met raad en daad. Geen moeite was haar ooit teveel.

Gerdie was ondernemend, reislustig en een echt natuurmens. Zij was vol respect voor alles wat groeide en bloeide.

Bij elke gelegenheid trok ze er graag, samen met André en anderen, op uit. Het liefst bepakte met rugzak en haar favoriete bergschoenen. In haar korte leven heeft ze veel van de wereld gezien.

Gerdie was altijd graag op haar werk. Als CRA bij 't NDDO-Oncology in Amstelveen nam zij deel aan het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen kanker. Met toewijding en accuratesse wijdde zij zich aan haar taken.

Tot het laatst, bewonderenswaardig was haar dapperheid en strijd lust, heeft zij gestreden tegen de ziekte. Gerdie stierf in het harnas.

Lieve Gerdie, we zullen jou blijvend herinneren en altijd meedragen in ons hart.

Uw aanwezigheid, schouderklopje, bemoedigend woord en blijk van medeleven is voor ons allemaal een enorme steun. Steun die we de komende periode zo nodig zullen hebben.

André

Familie Eppink

Familie de Lange



Timber (woef, woef)