

Gedenk in Uw gebeden en bij de
viering der H. Eucharistie

Gerhardus Wilhelmus Eppink
echtgenoot van
Hermina Maria Bodde

Hij werd 3 januari 1907 te Denekamp geboren. Na 't ontvangen van de H. Sacramenten der zieken overleed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal 7 januari 1980. Op 11 januari d.a.v. hebben we zijn lichaam op het r.k. kerkhof te Noord-Deurningen aan de aarde toevertrouwd.

Wij nemen afscheid van een man en vader, die reeds langere tijd aan het einde van zijn krachten was. 't Was voor hem vanzelfsprekend om iedere dag opnieuw zich in te zetten voor zijn gezin. Hij deed dat in alle eenvoud.

Bovenal streefde hij naar een sfeer van onderlinge liefde en gezonde godsdienstigheid. Begrijpelijk dat in zijn omgeving een missionarisroeping groeide.

Lieve man en vader, wij danken U voor Uw goedheid en zorg, die wij steeds van U ontvangen hebben. Moogt gij nu samen zijn met God ons aller Vader, Die U zal ontvangen als zijn trouwe dienaar.

Moge hij in vrede rusten.

Onze Vader — Wees Gegroet

Voor Uw bliken van medeleven, welke wij mochten ondervinden bij 't overlijden en begrafenis van mijn lieve man en onze zorgzame vader, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAM. H. M. BODDE-EPPINK
kinderen en kleinkinderen

DENEKAMP, januari 1980
Lubberdinksweg 2