



Ter vrome herinnering aan
Hendrikus Johannes EPPINK

Geboren 23 aug. 1895 te Denekamp, gehuwd met Aleida Gertruida Brookhuis, gestorven in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 6 mei 1970, begraven op het parochiekerkhof te Beuningen 11 mei d. o. v.
Hij ruste in vrede.

Terwijl wij de gedachtenis vierden aan Christus Hemelvaart, is hij die zijn Meester volgde in het lijden, door de dood heengegaan naar Verrijzenis en Hemelvaart.

Hij was een man van voortdurend gebed. En zo gewoon aan bidden, dat wanneer in zijn laatste ziekte de mensen om hem heen voor hem verwaagden, zijn geest bezig was met God. Zelfs toen hij wist dat zijn eigen uren geteld waren, leefde hij nog mee met de vreugde van anderen.

Ook wij zullen U niet vergeten, denkend aan uw blijmoedigheid en gevoeligheid.

Mijn vrouw en mijn kinderen, moge het geloof in eeuwig leven en weerzien uw grote troost zijn, door de verrezen Heer Zelf u gegeven. Amen.

