

Gedenk in uw gebeden

Johanna Hendrika Eppink

echtgenote van

Jan Hendrik Blokhuis

Zij werd geboren 26 Febr. 1893 te Denekamp. Zij ontving de Sacramenten der stervenden en overleed 16 nov. 1961 te Beuningen. Haar lichaam werd te ruste gelegd te Denekamp
20 november 1961.

Zalig zij, die in de Heer sterven, want voor altijd zullen ze bij de Heer zijn.

Als een zorgzame huismoeder heeft zij God gediend. Zij vervulde haar taak in haar gezin in alle eenvoud, want zij zocht niet zichzelf, maar alleen het geluk van man en kinderen. In haar ziekte heeft zij veel geleden, maar zij deed het blijmoedig en gaf zich over aan Gods Wil.

Kinderen, behoudt ook de liefde en eensgezindheid onder elkaar en met vader en vervult in alle eenvoud uw taak in het gezin, dat God u geeft.

Dierbare echtgenoot, wees niet bedroefd, want wij zijn niet voor altijd gescheiden: eens zullen wij elkaar weerzien in de hemelse heerlijkheid.

Kostbaar is de dood van de rechtvaardigen, kostbaar als het eind van de arbeid, als de behaalde overwinning, als het begin der volmaakte veiligheid.

Heer, geef Johanna de eeuwige rust.