

Een dankbare herinnering aan

KAREL EPPINK

echtgenoot van

JOHANNA GRADA OTTENHOF.

Hij is geboren te Hengelo (Ov) op 19 februari 1919 en op 19 september 1992 thuis in vrede overleden aan de Beatrixstraat 4 te Denekamp. We hebben donderdag 24 september afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem begeleid hebben naar het crematorium te Usselo.

Zorgzaam, eenvoudig, een fijne vader, stapelgek met de kleinkinderen. Zo willen we aan mijn man, onze vader en opa denken. Hij was een fijne man, bijna 45 jaar getrouwd, voor wie zijn vrouw en gezin een belangrijke plaats in zijn leven innam. Daar heeft hij hard voor gewerkt, 30 jaar lang in de textiel, en daarnaast als tuinman. Hij heeft er altijd voor gewerkt dat zijn kinderen het beter kregen dan hij, hij wilde het beste voor hun allemaal. Hij was dan ook erg behulpzaam voor zijn eigen kinderen, en later toen er kleinkinderen waren, was hij voor hen een echte kindervriend.

Maar zijn leven kende ook een schaduwwijde. Ruim 20 jaar geleden werd hij door stoflongen afgekeurd. En vanaf dat moment ging het langzaam achteruit met hem, met name het laatste halfjaar. Hierdoor moest hij meer thuisblijven en kon steeds minder die dingen doen die hij graag deed. Hij werd stiller en meer in zichzelf gekeerd. Door zijn ziekte uitte hij de wens liever te sterven, dan te moeten lijden. Een lijdensweg is hem bespaard gebleven, maar voor zijn vrouw en kinderen is zijn overlijden plotseling en onverwacht.

Zijn heengaan heeft een leegte gecreëerd, die tegelijkertijd opgevuld wordt met alle goede herinneringen die we zo dierbaar koesteren. In ons hart, in zijn kinderen en kleinkinderen, zal hij voortleven.

Moge hij gelukkig zijn in het Huis van de Heer, waarvan we weten, dat U daar op ons wacht.

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk dank.

J. G. Eppink-Ottenhof
Kinderen en kleinkinderen.