

Ter dankbare herinnering aan

MARIA JOHANNA EPPINK

weduwe van

GERHARDUS JOHANNES GOSEMEIJER

Zij werd geboren te Denekamp 3 februari 1897 en is in de vrede van Christus overleden te Enschede 23 augustus 1973. Zij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 27 augustus 1973.

In eenvoud van hart en blijmoedigheid van geest heeft ze God en de mensen gediend. Bewust van haar levenstaak heeft ze haar gezin geleid als een moeder vol liefde en bezorgdheid. In het gebed zocht zij haar troost en kracht om het leven aan te kunnen, met een bijzondere verering voor de moeder Gods Maria. Zij was voor ons een voorbeeld van geloof, goedheid en onbezorgde blijheid.

Met dankbaarheid denken we aan haar terug, omdat zij alle lief en leed met ons heeft gedeeld, voor- en tegenspoed, ziekte en gezondheid.

God heeft haar tot zich geroepen, het lijden is voorbij en het eeuwige geluk is begonnen. Zij heeft het kruis van 'n langdurige ziekte moeten dragen, maar nu heeft God de zorgen van haar van ons overgenomen.

Mijne dierbaren, ik dank u allen voor uw liefde en zorg voor mij. Het was geen eenvoudige opgave, maar de liefde overwint alles.

Ik ben van U heengegaan maar blijft goed voor elkaar in geloof en liefde en wilt mij niet vergeten in herinnering en gebed.

Heer, geef haar de Eeuwige rust.

---

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde moeder, behuwdmoeder en oma betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE GOSEMEIJER

Denekamp, augustus 1973  
Mekkelhorsterstraat 43

---

J. Benneker, Koster, Denekamp