



*Je handen hebben voor ons gewerkt.  
Je hart heeft voor ons geklopt.  
Het is bijna niet te verdragen,  
dat je er niet meer zal zijn.  
Maar de nooit weg te nemen  
herinnering aan jou verzacht  
de niet in woorden uit te drukken pijn.*

Lieve pa

Je was een man die geen woorden nodig had  
om te zijn zoals je was.

In liefdevolle herinnering aan

**Toon Eppink**

echtgenoot van

**Miny Eppink - Golbach**

\* 7 december 1933      † 24 augustus 2005

Lieve pa,

We zullen je altijd blijven herinneren als een  
lieve en zorgzame man voor ma, je kinderen  
en kleinkinderen.

Je was geen man van woorden, maar wat  
hebben je handen ontzettend veel goed  
werk verricht voor ons.

Je vakmanschap heeft velen blij en gelukkig  
gemaakt.

Je genoot van het leven, zeker in je goede  
jaren. Op menig feest heeft je stem en lach  
geklonken.

Je was een groot liefhebber van de natuur.  
Het wandelen in Oostenrijk, je tweede thuis,  
was een groot genot voor je.

Maar ook het fietsen met ma in de omgeving  
en het verzorgen van de bloemen en planten  
heb je met veel vreugde en plezier gedaan.  
Je tuin was altijd schitterend.

Pa en opa, bedankt voor alles, maar wat zul-  
len wij je missen.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling  
en medeleven.

Miny Eppink - Golbach  
Kinderen en kleinkinderen.