



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de
ziel van zaliger

ELISABETH ERDMANN

Echtgenootte van
GERRIT JAN KUNNE

geboren te Weststellingwerf 26 Jan. 1874,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden overleden te Losser 19 Aug. 1945
en begraven 23 Aug 1945 op het
R.K.Kerkhof aldaar.

Groot was haar lijden in de laatste maanden, maar dat alles heeft zij vol onderwerping gedragen, haar blik gericht op het kruisbeeld. De lijdende Heiland was haar eenige Trooster, want door haar doofheid was zij bijna niet in staat mensche-lijke troostwoorden aan te hooren. Haar lijden is daardoor wellicht grooter geweest, maar de goede God, die niets onbeloond laat, zal haar daarvoor een schoonere gloriekroon geven.

Zij is nu gelukkig en het is alsof zij uit de andere wereld ons toeroept: Treurt niet over mij, maar draagt het verlies van mijn heengaan met onderwerping aan Gods heiligen Wil, met de vaste geloofs-overtuiging, dat de scheiding niet voor eeuwig is. Want eenmaal zullen wij bij God in den hemel weer bij elkaar zijn. Treurt niet over mij, want niet door tranen, maar door gebeden worden de afgestorvenen geholpen.

Heer geef Elisabeth de eeuwige rust
En het eeuwige licht verlichte haar,
Dat zij ruste in vrede. Amen.