

DANKBARE HERINNERING AAN  
**THERESIA ERDMANN**

sinds 1918 weduwe van  
**MARKUS SCHEFFER**

Geboren te Steenwijk op 29 mei 1877,  
is zij gesterkt door het II. Sacrament  
der zieken in de Vrede van Christus  
overleden in het Dr. Ariënhuis te  
Enschede op 28 januari 1969.

Als moeder van een groot gezin is het leven van  
deze vrouw gekenmerkt geweest door vele zorgen,  
die zij jarenlang alleen moest dragen door de  
vroege dood van haar echtgenoot.

Steeds bleef zij meelevend met al het wel en wee  
van die haar dierbaar waren, ook toen zij vanwege  
haar hoge ouderdom werd opgenomen in het  
Dr. Ariënhuis; waar zij jarenlang liefdevol is  
verpleegd.

In haar groot geloof en Godsvertrouwen vond zij  
de kracht om ook de zware offers die van haar  
gevraagd werden door het overlijden van de  
meesten van haar kinderen, in overgave te  
aanvaarden.

Maar ook kon zij, ondanks de lasten van de oude  
dag, nog dankbaar genieten van de kleine vreugden  
van het leven.

Dankbaar voor alles, wat zij voor ons betekend  
heeft, willen wij niet alleen bedroefd zijn om haar  
heengaan, maar durven wij ook te leven in de  
blijde zekerheid, dat moeder nu mét Maria, die  
zij trouw vereerd heeft door het dagelijks bidden  
van de rozenkrans, opgenomen is in Gods  
heerlijkheid.

*Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij  
het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen  
wij U hartelijk dank.*

*Familie Scheffer*

*Enschede, 31 januari 1969*