



In dankbare herinnering aan

Catharina Geertruida Blok-Erents

* 04-02-1919

† 26-02-1993

weduwe van

JACOB BLOK

Moeder, oma is heengegaan. Zij laat een grote leegte bij ons achter, want ze verzamelde dagelijks ons, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om haar heen. Ons kleine en grote geluk was haar geluk, ons verdriet was haar verdriet. Zij kon ons zo moeilijk loslaten want voor ons heeft zij geleefd, tot de laatste dag.

Moeite en verdriet zijn haar niet bespaard gebleven. Van nabij moest zij ervaren dat het leven hard kan zijn toen ziekte en dood haar gezin troffen. Reeds vroeg werden zij en haar man door de dood van elkaar gescheiden. Ook heeft zij ervaren dat gezondheid en een sterk lichaam, een broos en teer bezit zijn.

God, wij bidden U, dat zij verder mag leven in de gedachten van ons allemaal. Wij rekenen er op dat wij, die allen met haar verbonden waren, nu ook, na haar dood een hechte band blijven houden, zoals de wens van onze Moeder en Oma zou zijn geweest.

Voor uw oprechte medeleven bij het overlijden van Moeder en Oma danken wij U hartelijk.

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen