





EDDY ERICH

DAG LIEVE MENSEN

Dag, lieve medemens,
neem je tijd om gelukkig te zijn.
Je bent een wandelend wonder
op deze aarde.
Je bent enig, uniek,
onvervangbaar.
Weet je dat?
Waarom sta je niet verstomd,
ben je niet blij, verbaasd over jezelf
en over al die anderen om je heen?
Vind je het zo gewoon,
zo vanzelfsprekend,
dat je leeft,
dat je leven mag,
dat je tijd krijgt
om te zingen en te dansen,
om gelukkig te zijn?
Waarom dan je tijd verliezen
in een zinloze jacht naar geld en bezit?
Waarom je een massa zorgen maken
om dingen van morgen en overmorgen?
Waarom ruzie maken, je vervelen,
je verdrinken in zinloos amusement
en slapen als de zon schijnt?
Neem rustig je tijd
om gelukkig te zijn.
Tijd is geen snelweg
tussen wieg en het graf,
maar ruimte,
om te parkeren in de zon!

9-9-1912 Geboren te Menado
16-6-1947 Getrouwd met Tonny Meijerink

Ruim 46 jaar intens en liefdevol samenleven met Tonny.
Hun vier kinderen waar hij trots op was.
Hun schoonzoons, hem even lief.
Twee kleinkinderen om mee te stoeien en van te genieten.

Op 23 oktober 1993 is hij van ons heengegaan.

Tot op het laatste ogenblik heeft hij zijn leven volop geleefd.
Hij was met zoveel dingen bezig, in zoveel geïnteresseerd.
Wanneer je iets met hem af wilde spreken kwam de agenda tevoorschijn.
Overleggen met mama wanneer er een gaatje was. Hij zat altijd vol plannen.
Zoveel te doen, zoveel mensen om even te helpen.
Wat afgelopen zaterdag gebeurde stond niet in zijn agenda.
Maar hij was niet onvoorbereid.

Tot het laatst toe was hij bezig met zijn geloof, met dit leven en wat daarna komt.
Hij is gestorven met de volle overtuiging dat de dood niet het einde is.
Hoe hij over een leven na dit leven dacht, blijkt uit zijn uitspraak: „Sterven, ook wel gaan hemelen. Gaan hellen heb ik trouwens nog nooit gehoord.”

Zijn vertrouwen geeft ons steun in ons verdriet.

Dini en Frank
Henk
Marijke en Jan, Karel en Dirk
Marga en Ron

Eddeke,

Bedankt voor alles wat jij voor ons hebt gedaan.
Niet alleen ik, maar wij zullen jou missen.

Tonny