

Een herinnering aan
ADRIANUS ERMENS
weduwnaar van
Elisabeth Backx

Geboren 26 augustus 1900 te Bavel en overleden 6 februari 1982 te Breda.

"Geen mens is meester van zijn leven, en niemand heeft de levensgeest in z'n macht. Hij is geen Heer over de dag van z'n dood".

Prediker 8,8.

We herinneren vader als iemand die z'n levenslang gewerkt heeft op de brouwerij; die tijd heeft ook een stempel gedrukt op zijn leven. 18 Jaar geleden heeft de dood van moeder een totale verandering gebracht in zijn leven. Van toen af werd hij een stil en teruggetrokken mens, die helemaal op zichzelf leefde; die niemand meer tot last wou zijn; die alles zelf wilde regelen. Een mens van weinig woorden, maar die toch blij was als mensen aandacht aan hem besteedde.

Ruim 10 jaar was hij nu al weer in het bejaardenhuis, waar hij het goed naar zijn zin had. Hij voelde zich daar thuis en was dankbaar voor al de goede zorgen, die hij daar ontving. Blij was hij ook, dat hij in het bejaardenhuis een maat gevonden had, die samen met hem telkens ging wandelen in de omgeving en in

de natuur. Het was voor hem een goede tijds-passering en tegelijk een afleiding. Tegenslagen en lijden zijn hem ook niet bespaard gebleven. Daarover zei hij zelf: "daar zal ik mee moeten leren leven". En hij was dan ook blij met die mensen die hem dan moed kwamen inspreken.

Hij hield van zijn klein- en achterkleinkinderen en was zichtbaar verheugd als ze hem kwamen opzoeken in het bejaardenhuis.

De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid en steeds moeilijker werd het voor hem om nog ergens heen te gaan.

Klagen deed hij bijna nooit; hij was eerder geneigd om te zeggen: "dit zal ik maar dragen".

De laatste weken ging het hard met vader achteruit. Hij voelde zelf zijn einde naderen. Hij wist dat hij zijn leven weer gauw terug moest gaan geven, aan Hem, die de Heer is over leven en dood.

Totaal opgeleefd en verzwakt, ging hij van ons heen.

H. Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor vader en voor ons.

Voor uw meelevens bij het overlijden en begravenis van vader, opa, zijn wij dankbaar.

Kinderen Ermens
Klein- en achterkleinkinderen