



In blijvende en dankbare herinnering aan

BROOS VAN ERP

Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Geboren te Best op 12 oktober 1933 en
aldaar overleden op 2 juni 1997.

Echtgenoot van Brigitte van Vuuren
Vader van Nancy en Marlène

Zo'n kleine twintig jaar geleden werd Broos weggeroepen uit het directe leven van de dorpsgemeenschap Best.

Geboren en getogen was hij er. Hij ging er naar school. Hij groeide er op; kreeg er zijn gezin en verdiende er zijn brood. Vele taken nam hij er op zich. Aan iedere medemens was hij dienstbaar.

Hij werd weggeroepen. Gekozen, zo U wilt. Uitverkoren misschien. Zijn vele talenten waren niet onopgemerkt gebleven.

Breder en hoger zou hij dienstbaar zijn.

Broos hield van zijn gezin; zijn familie; zijn vriendenkring. Hij hield van Brabant. Hij hield van Best. Zijn kom-af bleef hij trouw. Velen mochten ervaren dat hij ondanks zijn uitverkiezing een van hen gebleven was.

Allerwege moest men horen "Broos blijft die hij is." Aangeslagen en verbijsterd waren wij toen wij hoorden, dat hij geroepen werd voor de hoogste dienstbaarheid: de dienstbaarheid aan God.

Maar troosten, dat doet hij ons zelf. Immers ook nu blijft het waar "Broos blijft, die hij is" en zo nemen wij hem mee door ons verdere leven. Zo blijft hij voor altijd een van ons.

Alleen in het zo bewust dragen en in overgave aanvaarden van zijn ziekte steeg hij ver boven ons uit. Brigitte was daarbij zijn grote steun. Zijn open dialoog met de naderende dood zal voor ons een levensles blijven.

Daerin gaf hij ons alle ruimte om bedroefd te zijn, omdat hij gekozen werd om van ons heen te gaan. Meer nog leerde hij ons dankbaar te zijn, omdat hij bij God en in ons verder zal leven: ons allen voor altijd nabij.

Uw steun en belangstelling bij het overlijden van Broos hebben wij bijzonder gewaardeerd.

Brigitte, Nancy en Emilio, Marlène en Marc en kleinkinderen.