

O Heer, Die onnaspeurbaar in Uwe werken zijt,
maar alles tot Uw glorie en 't heil der Uwen leidt,
wij bidden voor de zielerust van Uw dienaar
den Heer

JOHANNES VAN ERP

Lid der H. Familie,

geboren te 's-Hertogenbosch 29 November 1876 en
zacht en kalm overleden te Nuland op den feest-
dag van zijn H. Patroon St. Jan, 24 Juni 1951,
gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Een man met een groot, kinderlijk geloof, met eerbied voor God's wet en met een sterk Godsvertrouwen; door eenteder gerespecteerd, en betreurd door zorgzame kinderen is van ons heengegaan. Zijn diep godsdienstig geloofsleven dat hem kenmerkte, zich zelf vergetend, door naastenliefde en hulpvaardigheid jegens eenteder, zijn vertrouwvol gebed en zijn dagelijkschen opgang naar het Huis van God hebben zijn leven rijk gemaakt aan deugden en verdiensten. Daarbij mogen we niet vergeten zijn wekelijksche Vrijdagsche meeleven met Christus' Lijden, zijn kinderlijke godsvrucht tot de Zoete Moeder van Den Bosch. Hoe troostvol voor U, dierbare kinderen, te weten, dat het zachtmoedige en blijde aanschijn van Christus Jezus hem zal tegenstralen op zijn hemelreis: dat zal de scheiding na zoo vele gelukkige jaren van samenzijn verzachten. Dóór Christus en mét Christus en in Christus - in het H. Misoffer, H. Communie en gebed - kunt gij echter innig vereenigd blijven tot lafents van zijn kostbare ziel, tot sterkte en berustende overgave aan God's H. Wil voor U.

Dierbare kinderen, ik dank U voor Uw liefde en toegewijde zorgen tijdens mijn leven. Vader's oog volgt U. Vader's zegen vergezelt U: bemint mij in elkander en bidt voor mij. Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel.

U Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, geleid Uw dienaar ten paradijze.