



Ter dankbare herinnering aan

WILHELMINA VAN ERP

echtgenote van

GERARDUS JOHANNES DOLLEVOET

Moeder werd geboren op 17 oktober 1899 te Vinkel.

Na in volle overgave het Sacrament der zieken ontvangen te hebben werd zij in God's heerlijkheid opgenomen op 23 januari 1979 en op 27 januari ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Sint-Michielsgestel.

"Gelukkig zij, die onberispelijk zijn op de levensweg; zij die wandelen volgens de wet des Heren" (Ps 118.1).

Deze woorden durven wij met vertrouwen toe te passen op moeder. Door haar eenvoud en openhartigheid was zij een steun voor vader en een zorgzame en lieve moeder voor haar kinderen. Altijd in de weer, onvermoeibaar werkzaam, zolang het kon, was zij voor ons allen een voorbeeld van plichtsgetrouwheid. De kracht daartoe vond zij, vooral in moeilijke omstandigheden en zorgen, in haar diepgelovig vertrouwen, dat de Heer de zijnen niet in de steek laat, maar... "ge moet er voor bidden".

Wij vonden het jammer, dat zij door een

slepende ziekte bezocht werd, toen wij aller voor haar hoopten, dat zij eindelijk van een rustige oude dag zou kunnen genieten.

Het werd voor haar een lange lijdensweg, die ze zonder veel klagen en vanuit haar geloof geduldig gegaan is. Zoals haar leven in gezondheid, was ook het afleggen van de lijdensweg een enorme prestatie.

Nu heeft God haar tot Zich genomen. Een edel mens heeft ons verlaten, die groot was in de liefde tot haar man; groot in de goedheid en zorg voor haar kinderen; groot in haar hartelijke belangstelling voor haar kleinkinderen; groot in haar vriendelijkheid en behulpzaamheid voor huisgenoten en medemensen.

Met dankbaar hart zullen wij aan haar denken; dankbaar zijn wij jegens God, dat Hij ons in moeder zo'n fijn levensvoorbeeld gegeven heeft. Wij bidden Gods barmhartigheid over haar af, opdat zij die een trouwe dienaars wilde zijn, Hem moge aantreffen als een liefdevolle rechter.

Moeder, wij, uw man, uw kinderen en kleinkinderen, uw familie en vrienden, zullen u missen, maar wij weten dat gij voor ons allen een voorspraak blijft bij O.L. Heer.

*Voor uw hartelijk meelevens tijdens de ziekte en het overlijden van moeder, zeggen wij u hartelijk dank. Bijzonder danken wij de directie en het personeel van "de Beemden" voor de zorgzame aandacht aan moeder besteed.*

G. J. Dollevoet  
Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen.