

Tijdens haar vakantie in Engeland is op 3 augustus 1997 te Torquay overleden mijn Prinses, onze lieve mama en oma

Jeanne van Hooijdonk-Esam

Zij werd geboren in Sidoardjo, Oost Java, alwaar ze op de suikeronderneming "Toelangan" een onbezorgde jeugd genoot.

Tijdens de japanse bezetting en de Bersiaptijd maakte ze verschrikkelijke dingen mee, waarover ze niet wilde praten.

In 1946 ontmoette ze Kees, waarmee ze in november 1947 in het huwelijk trad.

Ze bleef met haar gezin tot 1956 in de Gordel van Smaragd. In Nederland woonde ze eerst in het westen, het zuiden om daarna in 1962 in Oldenzaal te komen wonen.

Jeanne was een bescheiden, lieve, warme persoonlijkheid met een innerlijke beschaving. Menigeen sloot haar in het hart, hetgeen omgekeerd ook het geval was.

De laatste jaren had ze het lichamenlijk zwaar en het leek alsof haar levenskaars was opgebrand.

Ze zal altijd in ons hart blijven.

Samenzijn.

In de herfst van ons leven
liepen wij nog hand in hand.
Liefde heb je mij gegeven,
die vormde onze hechte band.

In de lange loop der jaren
groeiden wij dicht naar elkaar.
Ondanks sores en gevaren
waren wij een gelukkig paar.

Te weinig tijd was ons gegeven
met veel liefde en ook pijn.
Die waren beter te beleven
door ons innig samenzijn.

Kees