

Een herinnering aan

**JO VAN ESCH**

geboren te Vaals op 2 april 1918  
overleden te Geldrop op 7 maart 1982

Jo, jij hebt het in je leven niet best getroffen. Je kindertijd en je jonge jaren waren, dankzij de zorg van thuis, goed genoeg totdat je in dienst ging. Tijdens de oorlogsjaren diende je je vaderland en zette je je in voor vrijheid en vrede. Daarvoor wilde je wel offers brengen.

Het werd een levenslang offer.

Want de harde inspanningen hebben je geknakt.

Je keerde terug als een gebroken man, die tevergeefs wachtte op herstel.

Toch brak de zon weer door in je leven, toen je terug kon naar Heeze. Daar heb je nog echt van het leven kunnen genieten. Vooral door de goede zorgen van je broer, die je door dik en dun altijd terzijde stond. Dat gaf veiligheid aan je leven. Bij hem kon je, eenvoudig en tevreden, het leven leiden dat bij jou paste: rustig en stil thuis of lange uren wandelend dichtbij huis of veraf op vakantie.

Dat een ziekte zo plotseling een einde maakt aan je leven, valt ons hard.

Maar we troosten ons met de gedachte, dat het afscheid voor jou niet al te moeilijk was en dat je nu bij moeder en vader voorgoed geborgen bent in Gods goedheid.

Voor uw medeleven en de belangstelling bij de uitvaart en crematie betoond danken wij U oprecht.

De familie.

Heeze, 10 maart 1982.