

*Het is een' heilige en zalige gedachte  
voor de Overledenen te bidden.*



*Catherina Joanna Maria Esinki.*

GEESTRIJKE MAAGD.

*Ontsliep voorzien van de  
h. Sacramenten der Steroenden,  
in den Ouderdom van 81 jaren in de kullo  
by OUDENZAAL den 23. February 1837.*

*In mijne jeugd zocht ik de wijsheid in het gebed en  
mijn hart verheugde zich over dezelve. Sicutus Thom.*

*Quarom Heer! bewonder ik de schoonheid van uw huis  
en kan de mijne oogers niet af zien de armen en leens  
de niet volgevallen mijn oer aan de bekeestigen. Sic. Thom.*

*Alle weduwen en (wazons) vertonden de rokken  
en kleederen die sy gemaakt had. Maad. n. Apost. 9.*

*De Heer zal my beloonen volgens mijne rechtvaardigheid.  
want ik heb de wegen des Heeren onderhouden en ik heb  
niets goddeloos tegen mijnen God bedreven. Ps. 117.*

*In korten tijd volcomt, heeft zij vele tijden vervuld. B. W.  
Als een opgetogene bruid ging zij heen. Bruide,  
gome te gome.*