

Dankbaar gedenken wij

Bernardina Geertruida Engelina Eshuis

weduwe van Johan Gerhard Hemme

Zij werd geboren in Losser op 11 september 1906. Gezalfd met het Heilig Oliesel is zij te Oldenzaal overleden op 19 augustus 1992. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal en haar daarna begeleid naar het crematorium in Usselo, op 24 augustus.

Haar dood heeft ons overvallen en dat het ons zo diep geschokt heeft, geeft duidelijk aan hoezeer wij aan haar gehecht waren en zij aan ons. Omdat een laatste woord niet meer mogelijk was bewaar je het gevoel van nog niet uitgepraat te zijn. Het is nog niet in te denken dat zij, met haar blijmoedig en opgeruimd karakter, niet meer in ons midden is als een thuiskomen voor iedereen.

Je kon altijd veel en heerlijk met haar lachen en genieten, zelfs de laatste avond in het ziekenhuis nog.

Voor haar zelf is het een zegen dat een lijdensweg, waarvan de eerste tekenen zich openbaarden, haar bespaard is gebleven.

Zij was een moeder, oma en overgroot-oma die altijd vol belangstelling was voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en hen met een intense belangstelling volgde op hun levensweg.

Zij was altijd heel bezorgd om iedereen.

Graag had zij altijd mensen om zich heen en ge-

noot met volle teugen als ze op de praatstoel zat. De kinderen en kleinkinderen hoefden niet te komen om haar te helpen, maar wel voor het gezellig praten. Zij was dan ook zelden alleen.

Ze deed in huis alles zelf nog en was blij dat ze op zichzelf kon blijven, onafhankelijk van anderen, ondanks haar hoge leeftijd.

Tot het laatste toe was zij heel helder van geest en niets ontging haar. Wat haar in haar leven - naast het sterven van haar man - veel pijn gedaan heeft dat was de dood van Bennie op negentienjarige leeftijd. Dat is voor haar een hele moeilijke levensperiode geweest. Maar ook toen vond zij steun en kracht in haar geloof, want zij was diep gelovig en vervuld van een groot vertrouwen in Maria. De rozenkrans was zagezegd dag en nacht tussen haar vingers gevlochten en in haar gebed werd alles aangaande haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen bij Maria aanbevolen.

Moge Maria haar nu begeleiden naar de plaats die de Heer voor haar in het Vaderhuis bereid heeft.

Rust in vrede.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen