

In dankbare herinnering aan
CHRISTINA JOHANNA MARIA
ESHUIS

echtgenote van

HERMANUS JOHANNES
ALPHONSIUS KOELINK

Zij werd geboren te Oldenzaal op
8 februari 1910. - Gesterkt door het
H.Sacrament der zieken is zij overle-
den te Enschede op 11 juni 1987.

Na de Uitvaartdienst in de Ariënsge-
dachteniskerk op 15 juni, werd zij te
ruste gelegd op de Oosterbegraaf-
plaats te Enschede.



Haar leven stond geheel in het teken
van haar gezin. - Papa, de kinderen
en later de kleinkinderen, waren het
doel waarvoor zij leefde.

Zij genoot ervan het stralende middel-
punt van deze hechte gezinsband
te zijn. - Zij beleefde dit met een on-
verwoestbare vitaliteit.

Met haar sterke persoonlijkheid wist
zij velen, ook buiten het gezin, aan
zich te binden.

De laatste tijd moet moeilijk voor haar
zijn geweest. - In stilte verwerkte zij
haar angst ongeneeslijk ziek te zijn
en állen die haar zo dierbaar waren,
te moeten verlaten.

Hoewel zij haar geloof niet uitbundig
demonstreerde, heeft zij in alle stilte
veel contact gezocht met God.

Nu is zij bij Hem op haar welverdien-
de plaats!

Moge zij rusten in vrede!

Voor Uw medeleven en belangstelling
na het overlijden van mama, zeggen
wij U onze oprechte dank.

Herman en kinderen

Enschede, 15 juni 1987