

GEDACHTENIS AAN

Engelina Geertruida Essenhuis

Op Nieuwjaarsdag 1894 werd zij te Losser geboren. Door het Doopsel opgenomen in het Godsvolk-onderweg, ging haar levensweg naar het Vaderhuis, dat God voor haar openstelde op 21 januari 1966 te Enschede. In geloof in de verrijzenis met Christus hebben wij haar te Enschede begraven op 25 januari 1966.

Bidden wij voor haar zielerust:

Hemelse Vader, Gij die in grondelose wijsheid
alles bestuurt in liefde,

en ieder toedeelt wat hem ten voordeel is,

Gij, die alleen Schepper zijt;

geef rust Heer, aan haar.

Op U toch, heeft zij haar hoop gesteld,

want Gij zijt onze Maker, onze Schepper,
onze God.

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lieve zuster, voor je toewijding en liefdevolle zorgen waarmee je mij in onbepaalde mate tijdens mijn laatste levensjaren hebt omringd, kan ik je niet genoeg danken.

Blijft mij gedenken in Uw gebed.

Onze Vader — Wees gegroet.

Heer, geef haar de eeuwige rust.