

Gedenk in Uw gebed

Gerhardus Hermannus Marinus Essenhuis

Hij werd geboren 8 september 1898 te Losser; 27 jaar geleden trad hij in het huwelijk met

MARIA GEZINA WEUSTINK

Hun huwelijksleven werd verblijd met de geboorte van hun enige zoon Gerard. Hij overleed 17 febr. 1966 te Oldenzaal en 21 febr. legden we zijn lichaam te rusten op het katholieke kerkhof te Oldenzaal, waar het de opstanding der doden afwacht

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is onze lieve man en vader, die zo goed voor ons gezorgd en gewerkt heeft, uit onze kring weggenomen. Maar we zijn niet zonder rijke troost en beemoedigende hoop. We zijn vervuld van het vertrouwen, dat hij, die door de doop verbonden was met zijn verrezen Heer, nu een blijvende woonplaats heeft gevonden in het Huis van zijn Vader. Het geloof leert ons dat elke menselijke zwakheid ver overtroffen wordt door de onbegrensde goedheid en barmhartigheid van God.

Onze dierbare overledene was gesloten van karakter, kon zich moeilijk uitspreken, maar God doorziet zijn edel hart, zijn eerlijke geloofsovertuiging en zijn betrouwbaar karakter.

Heer, luister naar onze gebeden, waarmee wij ootmoedig Uw barmhartigheid afsmeaken voor Uw dienaar Gerardus, neem hem op in Uw Rijk van vrede en licht en geef hem deel aan de gemeenschap van Uw heiligen. Amen.