



Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger

# GERHARDUS JOHANNES ESSENHUIS

Echtgenoot van

ENGELINA BERENDINA BEERNINK

eerder van GEERTRUIDA RIKMANSPOEL,

geboren te Ootmarsum 24 April 1865, na het  
ontvangen van het H. Oliesel plotseling over-  
leden te Losser 11 Sept. 1938 en 14 Sept.  
begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Haastig kwam wel de dood, doch de ge-  
rechte, zegt de H. Geest, al wordt hij door  
den dood verrast, zal in vrede zijn.

B. der Wijsb. VI : 1

Hij alleen vreest den dood, die geene hoop  
heeft na den dood te zullen leven. Het is  
een troost voor den stervende kinderen te  
hebben; zij toch die overblijven, lenigen de  
smart van hen die gestorven zijn.

H. Joh. Chrys.

Hij was werkzaam en vol zorgen voor zijn  
huisgezin: in eenvoud en oprechtheid heeft  
hij zijn dagen doorleefd.

Groot dan zullen zijn verdiensten wezen,  
vooral voor de goede zorgen, die hij aan  
zijn kinderen besteed heeft.

## GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan Uwen  
dienaar GERHARDUS vergiffenis van zijn  
zonden en zwakheden en laat hem deel  
hebben in het geluk Uwer uitverkorenen.  
Dit smeeken wij U, door Jezus Christus  
onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

---

F. J. ter Schure, R. K. Koster, Losser.