



Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger  
**GERHARDUS JOHANNES ESSENHUIS**

Echtgenoot van  
**ENGELINA BERENDINA BEERNINK**  
eerder van  
**GEERTRUIDA RIKMANSPOEL,**

geboren te Ootmarsum 24 April 1865, na het  
ontvangen van het H. Oliesel plotseling  
overleden te Lossers 11 Sept. 1938 en 14  
Sept. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Haastig kwam wel de dood, doch de ge-  
rechte. zegt de H. Geest, al wordt hij door  
den dood verrast, zal in vrede zijn.

B. der Wijsh. VI: 1.

Hij alleen vreest den dood, die geene hoop  
heeft na den dood te zullen leven. Het is  
een troost voor den stervende kinderen te  
hebben; zij toch die overblijven, lenigen de  
smart van hen die gestorven zijn.

H. Job. Chrys.

Hij was werkzaam en vol zorgen voor  
zijn huisgezin; in eenvoud en oprechtheid  
heeft hij zijn dagen doorleefd.

Groot dan zullen zijn verdiensten wezen,  
vooral voor de goede zorgen, die hij aan  
zijn kinderen besteed heeft.

**G E B E D.**

Wij bidden U, o God, verleen aan Uwen  
dienaar **GERHARDUS** vergiffenis van zijn  
zonden en zwakheden en laat hem deel  
hebben in het geluk Uwer uitverkorenen.  
Dit smeeken wij U, door Jezus Christus  
onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!