

Ter herinnering aan

**HERMAN CLEMENS ESSENHUIS**

\* 23-11-1907

† 19-4-1968

---

Wij danken U Heer God voor deze mens die ons zo nabij en dierbaar was.

Wij danken U voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht.

Wij bidden U dat er niets van dit mensenleven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld.

Wij bidden U sterk ons in de hoop, dat Gij aan Herman en aan ons allen een nieuw en onsterfelijk lichaam zult geven, en dat hij, levend bij U, mag waken over ons, dat hij U onze namen in herinnering mag brengen, zonder ophouden, zoals Jezus Christus doet, een mens naast U, in al Uw eeuwigheid.